

2022 års verksamhetsberättelse för

equmenia

HEMSJÖ

Styrelsen

Under året har styrelsen bestått av Alva Eriksson (ordförande), Alice Boström, Erika Fröjmark, Markus Lund, Malva Rydler, Wilma Ekdahl (suppleant) och Josefine Jorlov (suppleant). Därutöver har Svante Persson (pastor) och Ingrid Jorlov (kassör) varit adjungerade. Styrelsen har träffats regelbundet och haft det övergripande ansvaret för ekonomin, arrangemang och den regelbundna verksamheten.

Året 2022 började med att några ledare samlade in julgranar runt om i Ingared och Västra Bodarna mot betalning, ett vinnande koncept de senaste åren, vi hämtade ca 70 granar som gav ett fint tillskott i kassan. Under våren släppte pandemin och våra verksamheter började återgå till full skala. Det gjorde att vi åter kunde ha en fysisk vårmarknad, midsommarfirande och ingaredsdagen! Läggerverksamheten öppnade också upp och det blev ett stort scoutläger: Upptäckten, med ca 2000 personer. Tonår fick äntligen åka på skidlägret Snowlo igen. Vi startade även upp söndagsskolan igen och hoppas på att det skall bli en meningsfull aktivitet för de yngsta. Verksamheter föreningen haft under året är scout, tonår, söndagsskola, After Work och Stick- och virkcafé.

I år hade vi en ledaravslutning i början på juni med grill och bad vid det nya vindskyddet i Slävik, det blev en trevlig gemenskapskväll. Församlingsstyrelsen anordnade en julavslutning för alla ledare och styrelsemedlemmar i december där vi spelade padel vilket blev en kul aktivitet! Vi tackar församlingen för detta.

Under hösten började jag studera i Jönköping vilket har gjort att jag inte kunnat vara på plats så mycket, istället har Alice som är vice ordförande klivit in och tagit över en del ansvar på ett föredömligt vis. Tack för detta och bra jobbat!

Till sist vill jag tacka alla som har varit med och stöttat vår verksamhet på olika sätt under året, ingen nämn, ingen glömd. Jag vill tacka alla ledare som ger av sin tid och sitt engagemang och alla deltagare som sprider glädje och nyfikenhet och som kommer vecka efter vecka. Till sist vill jag önska er Guds rika välsignelse in i det nya året och tacka för förtroendet som ordförande, och därmed lämna vidare ordförandeskapet.

Styrelsen genom Alva Eriksson, ordförande

Scout

Under verksamhetsåret 2022 har vi totalt varit 37 scouter och 14 ledare och ledarscouter över året. Under våren var vi 4 patruller, Rävén - en nybliven äventyrarpatrull, Järven - en äventyrarpatrull, Älgen - en upptäckarpatrull samt Vargen - en nybliven utmanarpatrull. När hösten kom försvann patrullen Järven på grund av få deltagare, och patrullen Vargen blev ledarscouter på torsdagar, men har fortsatt egen verksamhet varannan onsdag, de har varit en otrolig tillgång till ledarteamet! Vi startade också en ny patrull, patrullen Hackspettarna som blev full nästan med en gång, utan att vi informerade om det. Detta tror vi främst berodde på att flera av dem stod i kö till patrullen Älgen sen tidigare, flera i den nya patrullen har också äldre syskon i kåren. Patrullen Hackspettarna går i åk 3 och 4. Patrullerna har i vanlig ordning setts 18:30-20:00, nytt för i år är att vi varit utanför kyrkan hela året.

Under hösten fick ledarteamet ett välkommet tillskott på Camilla Rinman. Scoutgudstjänsten där invigningen hölls, var under en vanlig gudstjänstsöndag och inte i anslutning till hajk. Många föräldrar var med och det var mycket lyckat.

2022 är verksamheten äntligen tillbaka till det normala efter två märkliga pandemiår. Den stora skillnaden för vår del är att det har inneburit både hajker, scoutläger och kämpalek. Under vårterminen hade vi en vandringshajk med övernattning i vindskyddet i Slävik. Höstens kämpalek Re:ceptet - som Hemsjö var med och planerade - hölls i Nolhagaparken och efteråt övernattade vi även då i Slävik, en regnig men rolig helg. Årets stora händelse var ändå sommarens regionsläger - Upptäckten 2022! Lägret hölls under en vecka i Tämta, vi var totalt 26 anmälda från Hemsjö, inklusive ledarbarn och funktionärer. Temat på lägret var scoutmetoden. Det var en intensiv men härlig vecka på många sätt, veckan bjöd på hantverk, bad, marknadsdag, spårning och avslutades med storlägerbål i åskoväder där flera kök välte - inte Hemsjös tack och lov. Det var en lite läskig kväll men också ganska häftig, de yngre scouterna la sig tidigt med högläsning för att överrösta smällarna medan de äldre hade gött caféhäng fram till sent. Hemsjö var med och planerade ett dagsprogram på lägret.

I år var både vårmemarknad, midsommarfirande och ingaredsdagen fysiska och blev av! Vårmarkanden blev en hybridvariant med försäljning och lottdragning via instagram men också en fysisk vårmemarknad med den vanliga fikaserveringen och korvgrillningen. Ett lyckat koncept även om det innebär väldigt mycket jobb. Midsommarfirandet blev ett traditionsenligt firande i Västra Bodarna med fikaservering och femkamp.

Under vårterminen fick vi ett föreslaget terminsprogram från Upptäckstens lägerledning, temat på terminsprogrammet var scoutmetoden och detta följde vi, en lite annorlunda men spännande termin. Utöver det har vi under året hantverkat, pratat bilsäkerhet, lekt Dynamitgubbe, surrat och mycket mer.

Energin i kåren tycker jag har förändrats under de tre senaste terminerna, mycket tror jag att det beror på att vi har fler och yngre scouter. Ledarteamet har också fluktuerat mycket mer och det har gett många nya synsätt och intryck. Jag har alltid varit stolt över den här kåren och det här

ledarteamet som sitter på så oerhört mycket kompetens, trygghet och kreativitet, men just nu spritter vi verkligen av energi! Den känslan vill jag ta med mig in i 2023!

Ledare under året:

Vår: Sofia Jorlöv, Simon Fröjmark, Alva Eriksson, Linus Bergström, Vera Andersson, Axel Larsson, Viktor Bäckborn och Johannes Svensson

Höst: Sofia Jorlöv, Simon Fröjmark, Viktor Bäckborn, Johannes Svensson, Axel Larsson, Vera Andersson, Camilla Rinman, Alice Boström, Wilma Ekdahl, Mattias Johansson, Emma Wikberger och Malva Rydler

Scoutledare genom Vera Andersson, kårchef

Tonår

Verksamhetsåret för tonår har äntligen kunnat pågå som vanligt efter flera struliga terminer med restriktioner och paus under pandemin. Uppstarten skedde nu för andra gången med kombinerat årsmöte följt av tonårskväll spel. Detta är ett upplägg som vi uppfattat uppskattats och där ungdomarna får en insikt i vad styrelsen innebär och vilka möjligheter som den bidrar med. Flera av tonåringarna har även varit villiga att ställa upp och delta i styrelsen vilket är roligt. Vårterminen har därefter kunnat starta med ett gäng som vi känner igen från tidigare och vi har varit kring 5-9 under fredagarna. Under terminen har vi kunnat fortsätta hänga i kyrkan med bland annat sällskapsspel, baktävlingar och klassikern trashockey. Vi har även hunnit med lite utflykter så som Laserdome i Kålleröd, iGod i Alingsås, Tonårsutbyte med Bergum och Gunntorp ute i Equmeniakyrkan i Bergum. Dessutom har vi under en kväll gästats av Hasse Larsson från församlingen som delat sin livsberättelse och tankar om livet och Jesus. Ett besök uppskattat av både tonåringar och ledare. Tack Hasse för att du ville dela en kväll tillsammans med våra tonåringar! Vårterminen avslutades och vi tog sommarlov innan vi gjorde oss redo för höst.

Höstterminen startade med ett välkommet tillskott på nya tonåringar, många från patrullen Råven. Därmed är vi nu under fredagarna oftast mellan 9-13 ungdomar vilket är roligt. Under hösten så har kyrkans serveringslokal varit under renovering vilket blockerat soffhörnan som tonår använder flitigt. Vi har istället använt antingen kyrksalen, kyrktorget eller rummet med pingisbordet på övervåningen och detta har fungerat bra även om vi ser fram emot det fina resultatet. Tonår har under hösten besökt Alingsås på iGod. Planen var även att komma en ordinarie tonårskväll som ett utbyte men det gick under hösten inte att matcha våra kalendrar så förhoppningsvis kan vi få till detta under kommande vår. Istället så var vi på utbyte i Gunntorp tillsammans med Bergum. Kommande vår blir det därmed vår tur att bjuda in Gunntorp och Bergum till en kväll.

Förutom våra ordinarie fredagskvällar så har ett flertal av våra tonåringar varit på nyårsläger i Lima och åkt skidor i Kläppen tillsammans med cirka 160 tonåringar från Alingsås-, Långared- och Göteborgs-församlingar . Detta var efterlängtat efter två års uppehåll på grund av pandemin. Sist men inte minst att nämna är Ida Svenningsson som valt att gå med som tonårsledare med start denna höst. Ett starkt tillskott, välkommen!

Ledare under året:

Svante Persson, Anders Adielsson, Ida Svenningsson och Markus Lund

Tonårsledare genom Markus Lund

After Work

Under våren hade vi tre planerade träffar, två lördagsmorgnar och en fredagskväll. Att ha träffarna på lördag morgon är nytt för i år med anledning av att många som brukar komma på After Worken nu har små barn som inte har sina bästa timmar på fredagskvällar. Tyvärr ställdes två av tre träffar in pga för få deltagare. Träffen som blev av var en lördag morgon och de som var där tyckte det passade bra. Vi åt frukost tillsammans och Svante Persson hade förberett ett samtal.

Till hösten provade vi ytterligare ett nytt koncept, lite som "om inte människorna kommer till kyrkan så ta kyrkan till människorna". Vi bokade bara in ett datum för hösten och istället för att ses i kyrkan bestämde vi att ses vid lekplatsen i Nolhaga. De som ville gick en runda frisbeegolf medan några hängde med barnen på lekplatsen. Sedan grillade vi och samtalade tillsammans. Konceptet blev lyckat och vi bestämmer att köra på liknande sätt till våren.

Styrelsen genom Josefine Jorlöv

Söndagsskola

I år har vi åter startat upp söndagsskolan. Målet var att ha söndagsskola 1 gång per månad men pga covid och mycket sjukdom bland barnen så har vi haft färre gånger. Vi har fortfarande ingen ledare för söndagsskolan utan har delat lite på ansvaret under året.

Totalt fick vi till en träff under vårterminen och tre träffar under höstterminen. Vi har använt oss av den nya flanellografen och berättat bibelberättelser för barnen, det har även pysslats och sjungits. Flanellografmaterialet köptes in för en del av de pengarna som fanns kvar från den anonyma gåva som Equmenia fick för några år sedan.

Vi har också skapat en Spotify-spellista till söndagsskolan med en specifik sång som vi sjunger i början av träffen och även andra sånger som vi sjunger. Trots att de flesta barnen är ganska små så verkar det tycka att det är roligt med söndagsskolan.

Under året har Annika Zieseniss, Erika Fröjmark och Josefine Jorlöv varit ansvariga för träffarna.

Styrelsen genom Josefine Jorlöv

Stick- och virkcafé

Stick- och virkcaféet, som församlingen och Equmenia gemensamt bjuder in till, hade 5 träffar under våren. Antalet deltagare har inte varit många men de som kommit har diskuterat flitigt om allt mellan stickprojekt och livsfrågor. Målet har varit att träffas en måndag i månaden för att handarbета, fika och prata. Pastor Svante kom på besök en måndag vilket var uppskattat. Under hösten ställdes stick- och virkcaféet in då serveringslokalen i kyrkan renoverades, där träffarna vanligtvis äger rum. Vi hoppas på att få starta igång till våren igen med ny energi!

Styrelsen genom Alva Eriksson

Styrelsen 2022 Equmenia Hemsjö

Ordförande Alva Eriksson

Ledamot Alice Boström

Ledamot Markus Lund

Ledamot Erika Fröjmark

Ledamot Malva Rydler

Suppleant Josefine Jorlöv

Suppleant Wilma Ekdahl